

## Træet

Træet har store levedødder  
men vi kalder dem som regel rødder  
ikke som de uvorne banditter  
der går rundt og snitter  
i træernes bark  
på vej og i park  
i have og i skov  
og uden at få lov

Nej træet har alle ben i jorden  
aldrig overfladisk og forloren  
men dybt forankret i sin grund  
i buskads og skov og lund

Bladene blæser i vinden  
men falder ikke af pinden  
før kulden river i kinden  
på manden og på kvinden  
løvet falder  
når vinteren kalder  
bladene går planken ud  
inden sne og slud  
gør livet for udsat  
i træer og krat

Men bladene gør stadig gavn  
blot under andet navn  
nu kan de isolere  
roserne med mere  
nu kan de styrke havens muld  
som bliver ganske fuld  
af gode vitaminer  
medens vi med spændte miner  
venter på det nye forår  
når det hele foregår  
igen fra bunden af  
og tager til fra dag til dag  
når løvet breder sig på grenene  
og træet strækker benene  
for at få lys fra himlen foroven  
og vand fra bunden af skoven

Sådan kan årene gå  
og træet kan få  
et vingefang  
som dagen er lang  
en voldsom højde  
og en rigelig drøjde  
en faretruende voldsomhed  
der ender som en skrøbelighed

Nu kan træet falde  
som det vil ske for alle  
det vil ligge udstrakt på siden  
med den sikre viden  
at kviste og grene kan lune i stuen  
og varme herren og fru  
stammen kan bruges til huse og skibe  
ja det er næsten ikke til at begribe  
at alt det blot gror af sig selv  
men sikke dog et held  
og hvor træet stod  
er der muligvis en rod  
små træer spirer op omkring  
og det gør slet ingenting  
for så er der atter liv på vej  
på en forårsdag i maj

Folk går forbi og ser på væksten  
og tænker på teksten  
om træerne der ikke gror ind i himlen  
men forsvinder ind i vrirnen  
med jordbunden snusfornuft  
i naturens lys og luft

Træet ligner menneskelivet  
som får så meget givet  
og rækker ud mod verden  
i håbet om at få fært  
af skabelsens ufattelighed  
af storhed og utrættelighed  
livet og træet vokser og gror  
men bliver væksten alt for stor  
kan situationen snart blive farlig  
med mindre man er ansvarlig  
og griber fat i redningssnoren  
og holder sig ved jorden

For rødderne  
er fødderne  
og hele fundamentet  
for os på firmamentet  
og tænker vi alvorligt  
på dette perspektiv  
til bunden  
er det ikke så dårligt  
for et menneskeliv  
i grunden