

## Krydsogtværs på vers

Det står til alles rådsighed  
Og ligner overdådighed  
Man fyldes helt til randen  
Af noget til forstanden  
En masse til fornuften  
Og et enkelt slag i luften  
Et hjørne med lidt kærlighed  
Af typen som kan vare ved  
Et rum for stor dybsindighed  
En viden om skarpsindighed  
En verden fyldt af fantasi  
Et univers af trylleri

Vi begynder i et hjørne  
Og hører lidt om bjørne  
Om heste, køer, får og gæs  
Om dyr der trækker tunge læs  
Om fiskene i havets dyb  
Om naturens ækle kryb  
Om det levende der gror  
Om det smukke blomsterflor  
Om børn med både far og mor  
Om verden hvor vi bor

Men blikket haster videre  
Og møder nogle blidere  
Og smukke ord om skønne ting  
Som fylder livet rundt omkring  
Som aldrig forurener  
Men uafbrudt forener  
Den ene med den anden  
Så de ender med at få hinanden  
Det hele bliver ved og ved  
Man kalder det vist kærlighed

Vi stopper ikke lige her  
Hvad er det nu vi også ser  
En mængde af konflikter  
Næstekærlighed der svigter  
Man støder panden mod en mur  
Men stop bliv ikke sur  
Det er jo bare fantasi  
Men det kan ganske ofte gi'  
Et andet syn på realitet  
End det vi ellers havde set

Nu fanger øjet nye steder  
Hvor der fyldes op med lange kæder  
Af rygge der kan give viden  
Om livet, verden og om tiden  
Om epoker der er helt forbi  
Om videnskab og empiri  
Om lidenskab og empati  
Om alvor og juristeri  
Om fysikken med en god kemi  
Om tal og geometri  
Om regnskab og økonomi  
Om sprog og filologi  
Om studier fyldt med akribi  
Om biografi  
Om geografi  
Biologi  
Psykologi  
Psykiaatri  
Om alt hvad hjertet kan begære  
Af videnskab som nok kan være  
En prøvelse at lære  
Men klarer man det svære  
Og ufremkommelige spind  
Af viden ja så når man ind  
Til kernen midt i centrum  
Og døre åbner flere rum  
Som gør en mand aldeles stum  
For hvem kan mon dog rumme  
Så mange gode smukke grumme  
Og svære resultater  
Fra verdens mange kandidater  
Med megen akademisk færdighed  
Af stor værdi og vigtighed  
trods diskutabel rigtighed

Sig mig lige ud af posen  
Mangler vi mon ikke lodsen  
Hvor er vi havnet  
Hvad er mon navnet  
Er der ord for dette sted  
Javist og det er lige ved  
Det er slet ikke et problem  
Men blot et stort reolsystem